



WIJ KUNNEN DE TERREUR KEREN

ORBITvzw vraagt vernieuwde aanpak tegen terreuraanslagen

Brussel, 17 november 2015 - ORBITvzw betreurt en veroordeelt de terreuraanslagen in Libanon, Parijs en Irak van 12 en 13 november. Naast het betuigen van onze deelneming aan allen die getroffen zijn, willen wij onze verantwoordelijkheid opnemen. Deze terreur kan enkel gestopt worden door samenwerking tussen alle geledingen van de samenleving. ORBIT wil dat beleidsverantwoordelijken investeren in religies en levensbeschouwingen als verbindende actoren. We hebben nood aan meer inzet voor sociale rechtvaardigheid, dialoogstructuren en ontwapening. "Wie vandaag verdeelt, zaait het geweld van morgen. Wie potentiële daders uitsluit, versterkt de haat. Wie enkel uitgaat van het eigen grote gelijk, vernedert medeburgers" zegt ORBIT directeur Didier Vanderslycke, namens de Algemene Vergadering die dit standpunt onderschrijft.

Dit zijn de ORBIT voorstellen voor een vernieuwde aanpak tegen terreur:

1. Ondersteun religies en levensbeschouwingen en geef ze een herkenbare plaats in de samenleving.

De geschiedenis leert ons dat regelmatig seculiere en religieuze terreurgroepen de macht proberen te verwerven op een gewelddadige manier. Ze gebruiken daarvoor een 'idee', een 'godsbeeld' en de tendentieuze lezing van een 'boek' of 'een historisch feit'. Ze rekruteren 'vrijwilligers en martelaren' bij jongvolwassenen zonder houvast. Als die zich opofferen, garanderen ze hen meer aanzien, geld, macht over de situatie en een bonus of 'hiernamaals'.

Om terreurgroepen de pas af te snijden én om de samenleving op te bouwen, is het verstandig en nodig religies en levensbeschouwingen te ondersteunen en een herkenbare plaats te geven. Laat hen toe hun verantwoordelijkheid op te nemen en – i.s.m. met de wetenschappen – de historische, actuele en spirituele lezing van de bronnen van hun overtuiging of geloof te bestuderen en te communiceren. Geef hen de ruimte om weerwerk te bieden tegen valse profeten. Duw ze niet in de marge, want ze zijn een referentiepunt voor mensen die ontmoedigd zijn of in verzet willen gaan tegen een leeg of onrechtvaardig bestaan.

2. Investeer fors in onderwijs op maat, jeugdwelzijnswerk en gerichte vormen van zelfmoordpreventie.

Het profiel van de daders van aanslagen vertelt ons iets over hun levensgeschiedenis en toekomstperspectief. Het gaat vaak over jonge mensen die eerst aangezet worden tot doden om dan zichzelf te doden. Maatschappelijk kwetsbare jongeren en hun begeleiders moeten daarom meer gehoor krijgen. Daarom moet fors geïnvesteerd worden in onderwijs op maat, een breed aanbod van jeugdwelzijnswerk, meer culturele en levensbeschouwelijke mix bij de leerkrachten en gerichte vormen van zelfmoordpreventie.

3. Open meer dialoogtafels met en voor burgers, steek meer middelen in de samenlevingsopbouw en versterk de lokale politieke participatie.

We staan voor globale uitdagingen zonder precedent. Niemand kan beweren dat één beschavingsmodel het antwoord biedt op die uitdagingen. We zijn genooddaakt om – in samenhangigheid en diversiteit – te zoeken naar oplossingen. De wereld opdelen in een 'westerse' en 'niet-westerse' is in dat opzicht geen goed begin. Zondebokken zoeken evenmin. Burgers moeten op alle niveau's aangezet worden om met elkaar in dialoog te gaan. De gezamenlijke maatschappelijke inzet tegen armoede, voor het onthaal van vluchtelingen en nieuwe migranten, voor de ondersteuning van de zwakste medeburgers en voor meer ecologisch bewustzijn, is de beste leerschool voor een gedeeld burgerschap. Geef daarom meer middelen aan initiatieven van samenlevingsopbouw en versterk de betrokkenheid door de lokale politieke participatie van alle burgers, ook van de nieuwkomers.

4. Neem het voortouw in een nieuwe ontwapeningscampagne en stop het voeden van vijanddenken.

De helft van de Europese wapenexport gaat naar het Midden-Oosten. In België zouden volgens schattingen 1,5 tot 2 miljoen wapens in omloop zijn. Ontwapening is een deel van de oplossing. Het is ontvullend hoe laks we daarmee omgaan. Het arsenaal aan wapens in de private en publieke sfeer is kolossaal. Al even kolossaal is het 'gewapend woordgebruik' dat het maatschappelijk klimaat verziekt. België moet met EU partners het voortouw nemen in een nieuwe ontwapeningscampagne. Ook de binnenlandse ontwapening moet hoog op de agenda staan. Tegelijk moeten initiatieven genomen worden om woorden en begrippen die het vijanddenken voeden af te leren. Onderwijs, media, sociaal-cultureel werk en jeugdwerk zijn daarvoor de aangewezen kanalen. Samen met politici kunnen zij de monden spoelen en aanzetten tot verbindend taalgebruik.