

Eigen huis voor ontmoeting met de ander

ORBIT vzw pleit voor een herbestemde kerk als oord van interreligieuze ontmoeting in alle centrumsteden

- ▶ ORBIT ziet Kerk als partner erediensten die ruimte nodig hebben
- ▶ Steden kunnen kerken ook herbestemmen als dialoogplaatsen
- ▶ Dialoogplaatsen moet ook kenniscentra van religie worden

Christof BOUWERAERTS

Welke herbestemming moeten parochies en gemeentebesturen geven aan kerkgebouwen die aan de eredienst worden onttrokken? „Maak er liever een moskee van dan een bordeel”, beantwoordde mgr. Michel Dubost, bisschop van het Franse bisdom Évreux die vraagt uitdagend. Vorig jaar was mgr. Dubost te gast bij ORBIT vzw, een christelijk geïnspireerde organisatie die het samenleven van en de democratische samenwerking tussen mensen uit diverse cultuurgroepen, religies en levensbeschouwingen bevordert.

In haar *Inspiratienota kerkenplannen Vlaanderen/België. Over herbestemming, medegebruik, nevenbestemming...* uit oktober 2016 pleit ORBIT er nu ook zelf voor dat bij de uitwerking van kerkenbeleidsplannen rekening wordt gehouden met de nood aan onderdak voor erkende religies en levensbeschouwingen in België.

„Daarmee bedoelen we niet noodzakelijk dat katholieke kerken zonder meer aan andere godsdiensten moeten worden overgelaten”, verduidelijkt Johan Vrints van ORBIT de nota. „Wel verwachten we minimaal dat de Kerk, als erkende eredienst die over de meeste ruimte beschikt, partner wordt van erkende erediensten met de grootste behoefte aan ruimte. Het is aan de erediensten zelf om daarover het gesprek aan te knopen.”

Bovendien ziet ORBIT in het zoeken naar een geschikte herbestemming van kerken kansen om ontmoeting van gelovige en levensbeschouwelijk bewogen burgers te bevorderen. „In deze tijd hebben we bruggenbouwers nodig”, zegt Vrints. „Diverse religieuze en levensbeschouwelijke



Ontmoeting van levensbeschouwelijk bewogen burgers verdient volgens ORBIT een vaste, centraal gelegen stek. © Belga Image

gemeenschappen nemen nu al initiatieven van relatieopbouw en dialoog. Zij moeten echter, letterlijk, de nodige ruimte daarvoor krijgen. Vanouds zijn kerken precies plaatsen van ontmoeting, centraal gelegen in een lokale gemeenschap.”

ORBIT stelt dan ook voor dat in elke Vlaamse centrumstad minstens één centraal gelegen kerkgebouw aan de eredienst wordt

onttrokken en wordt heringericht als plaats voor interreligieuze ontmoeting en dialoog.

„Dat we mikken op centrumsteden, heeft er natuurlijk mee te maken dat de levensbeschouwelijke diversiteit allereerst daar te vinden is”, legt Johan Vrints uit. „Daarnaast mikken we op kerken die volledig herbestemd kunnen worden. Dat één religieuze gemeenschap er erdien-

sten houdt, zou de openheid van de dialoog immers kunnen belemmeren. In het beste geval neemt het gemeentebestuur of een gemengde groep het beheer van het gebouw op zich.”

Hoe ziet een interlevensbeschouwelijke ontmoetingsplaats er volgens ORBIT dan concreet uit? „Dat hangt natuurlijk af van kerkgebouw tot kerkgebouw”, zegt Vrints. „Zeker in meer historische kerken moet je de geschiedenis van het gebouw respecteren en veeleer denken aan compartimentering. Zo voorkom je bovendien dat je steeds het hele gebouw moet verwarmen. Ervaring leert bovendien dat gemeenschappen ook nood hebben aan kennis van de religie van ‘de ander’. De interlevensbeschouwelijke ruimte zou daarom ook dienst kunnen doen als kenniscentrum met een aangepast bibliotheekje, naast een consultatie- en conferentieruimte.”

In Nederland werden al enkele stappen gedaan in die richting. „Vlaamse steden en parochies die ons voorstel genegen zijn, kunnen rekenen op onze begeleiding”, besluit Johan Vrints.