

TWEESPRAAK

In de rubriek *Tweespraak* leggen we een discussievraag voor aan twee mensen die er een verschillende visie op nahouden.

Ook voor andere erkende religies een officiële feestdag?

Mensen van andere religies een officiële feestdag toekennen is volgens Johan VRINTS van ORBIT een manier om hen als volwaardige burgers te erkennen. Dat kan best zonder al te veel aan tradities in te binden.



Johan Vrints
Adjunct-coördinator van
vzw ORBIT

In ons land zien we een groeiende diversiteit aan erkende en niet-erkende religies en levensbeschouwingen. Die hebben elk hun eigen kalenders met feestdagen, gebaseerd op de gang van zon en maan of de levens van hun stichter. Die feesten volgen dus niet de wetmatigheden van onze economische kalender, die ook een stuk onze religieuze kalender is (of veeleer was).

Op zich geen probleem dus wanneer mensen van die overtuigingen weten dat ze in de kersttijd enkele dagen geen winkel, bank en overheidsdienst kunnen bezoeken en dat het er met Pasen, Pinksteren en op 15 augustus ook 'rustiger' toegaat.

Moeilijker wordt het wanneer personen van andere gemeenschappen een verlofdag willen inzetten om hun eigen feestdag met familie door te brengen. Leerplichtige kinderen die thuis een erkende religie of levensbeschouwing volgen, hebben het recht om die dag thuis te blijven. De ouders hopen dan weer op een toelating door de werkgever.

De mogelijkheid om een feestdag van de eigen traditie te kunnen vieren, geeft iedere persoon het gevoel volwaardig deel uit te maken van de samenleving. Iedere persoon wordt gezien en erkend in de eigen overtuiging. Ik denk dat een 'officiële verlofdag' daartoe kan bijdragen.

Nu wordt in dat debat geregeld aangehaald dat onze kalender al behoorlijk wat 'feestdagen' bevat. Het alternatief, opgeven van bestaande feestdagen ten voordele van nieuwe gemeenschappen, zou bekende feestdagen in het gedrang kunnen brengen. Toch denk ik dat dat niet aan de orde is.

Eén oplossing kan erin bestaan de feestdagen waarvan de oorspronkelijke katholieke functie is weggefallen vlottend te maken. Dan gaat het over de maandag na Pasen en Pinksteren. Indien beide dagen vrij in te plannen zouden zijn, maar toch het statuut van een officiële feestdag behouden, dan hoeft de katholieke gemeenschap of wie vasthoudt aan verlengde week-

ends in mei eigenlijk niet in te binden. Tegelijk staat een joodse, islamitische, vrijzinnige of andere collega dan sterker om aan de werkgever voor de eigen feestdag vrijaf te vragen.

Het overwegen waard, vinden wij bij ORBIT. We denken immers dat die oefening helpt om de o zo belangrijke soepelheid, nu al in praktijk gebracht op school, ook te laten landen op de werkvloer. „Ik zie op de planning dat jij morgen een feestdag opneemt. Wat vier je eigenlijk? Welke godsdienst is dat?” Dergelijke gesprekken onder collega's kunnen religie en levensbeschouwing meer bespreekbaar maken op het werk. Dat brengt ons dichterbij de realiteit waarin we leven in de eenentwintigste eeuw.



© Reinhart Croon

Volgens Vincent KEMME, verantwoordelijke van de gemeenschap Emmanuel in Vlaanderen, doen we maar beter de christelijke wortels van onze cultuur recht door onze feestdagen te behouden.



Vincent Kemme
Hoofdredacteur artsblad
'Acta Medica Catholica'

Moeten de andere erkende religies ook een officiële feestdag krijgen? Wat moet je antwoorden op een dergelijke vraag, wanneer die gesteld wordt tegen de achtergrond van onze 'postchristelijke' westerse cultuur die de christelijke feesten al niet meer begrijpt? Kerstmis is slechts een familiefeest met cadeautjes, lichtjes in de duisternis van de lange winternachten, een feest van vrede. Wie weet nog dat het ging om de geboorte van Jezus, God die als mens op aarde is verschenen? Pasen is een lentefeest geworden, met chocolade-eitjes verstopt in de tuin. Wie weet nog dat het ging over de opstandig uit de dood van de diezelfde Jezus?

Het christendom dat uit Hem voortkwam, bood daarmee antwoorden op de grootste levensvragen die een mens zich kan stellen: over het bestaan van God, die liefde is tot het uiterste toe, en het raadsel van ellende en dood waarvoor Jezus de oplossing was. Die geloofsgegevens gingen verloren in een tsunami van secularisering, onverschilligheid op godsdienstig vlak en scepticisme, ook onder christelijke denkers en leiders.

Tegen die achtergrond neemt het draagvlak voor christelijke feestdagen af ten gunste van die van met name de islam. Toch is slechts 7,6 procent van de Belgische bevolking moslim. Vol-

staat dat om haar als erkende religie een officiële feestdag te geven, waarbij ook christenen, 'andersgelovigen', een dag vrijaf krijgen? Ik denk het niet. Dan komen 'vrijzinnigen' eerder voor een officiële feestdag in aanmerking. Maar wat moeten zij dan vieren? Een dag om te vieren dat God niet bestaat? En moeten alle anderen daarvoor dan verlof krijgen?

Ik heb nog een reden en die betreft 'de waarheid'. Want de waarheid is dat onze westerse cultuur gegrondvest is op de joods-christelijke religie, verrijkt met de Griekse filosofie en het Romeinse rechtssysteem. Andere invloeden, zoals vanuit de Arabische en islamitische wereld bleven zeer beperkt terwijl het katholieke christendom ons universiteiten, onderwijs en zorg, wetenschap, muziek, kunst en architectuur en nog meer heeft gegeven. Zelfs de verlichting en de moderne filosofie bouwen voort op die traditie door zich er tegen af te zetten.

Ik denk dus dat we recht doen aan onze westerse cultuur, ook de 'postchristelijke', door de christelijke feesten te behoeden voor relativisering door het invoeren van niet-christelijke religieuze feesten. Dan is het echter wel aan ons allen om wakker te worden uit onze roes van religieuze onverschilligheid en van slaapverwekkend christendom, zodat we de unieke waarde van de christelijke cultuur kunnen herontdekken.

LEZERSBRIEVEN

Reageren op artikelen? Schrijf naar **KERK & leven**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen of e-mail naar lezersbrieven@kerknet.be, met vermelding van uw naam en adres. De redactie heeft het recht lezersbrieven taalkundig te bewerken en in te korten.

Ellen Van Opstal (1)

KERK & leven, 22 AUGUSTUS 2018

Proficiat, Ellen. Ik had ook ongeveer jouw leeftijd, of iets ouder, toen ik de Heilige Mis begon te dienen. Ik ben blij dat ik toen de stap heb gedaan en ik ben ook de priester van toen eeuwig dankbaar dat hij me over de streep trok. Veel succes, beste Ellen. Moge de Heer je zegenen en bewaren en een bron van inspiratie zijn in alles wat je doet voor de Kerk, voor God en voor je medemensen.

Geert HAUTERS, via **Kerknet**

Ellen Van Opstal (2)

KERK & leven, 22 AUGUSTUS 2018

Het geeft een heerlijk gevoel telkens jongeren niet onverschillig blijven wanneer Jezus bij hen aanklopt. Ellen heeft gevoeld dat Jezus in haar hart leeft. Niets of niemand kan haar die inwendige

vreugde en vrede ontnemen, ook al wordt er gelachen of gespot.

Dat was al zo in de tijd toen Jezus al weldoende door zijn land trok. Velen haakten af en op de vraag of zijn leerlingen ook wilden afhaken, antwoordde Petrus: „Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.”

Ik behoor tot de oudere generatie, maar ik krijg kippenvel als jongeren hun geloof uitzingen in levendige misvieringen. Laten we de Heer danken en loven dat Hij ons jongeren stuurt die durven te getuigen zoals Ellen.

Frans STOKKAER,
Sint-Pieters-Woluwe

Ellen Van Opstal (3)

KERK & leven, 22 AUGUSTUS 2018

De Kerk klampt zich zo lang mogelijk vast aan het succes van de voorbije honderd jaar. Het

aantal actieve priesters daalt elk jaar en de kerken lopen almaar verder leeg. Zeventigers en tachtigers zijn de vaste aanwezigen.

Om die toestand om te buigen, moet de Kerk de geëngageerde kerkelijke jongeren veel meer medezeggenschap geven in de organisatie van de vieringen. Zo vraag ik me meer af wat jongeren kunnen doen voor de Kerk dan omgekeerd. Ellen Van Opstal zou daarbij een goede kracht zijn.

Irene MECHELAERE,
via **Kerkenleven.be**

Ellen Van Opstal (4)

KERK & leven, 22 AUGUSTUS 2018

Mooi dat Ellen toch haar eigen gelovige weg volgt, hoewel haar ouders niet gelovig zijn.

Gefeliciteerd. Dat strekt tot navolging, voor duizenden jongeren.

Gilbert KNUYT, via **Kerknet**

Advertentie

NEEN tegen moeilijkheden met trappen

JA voor Stannah!



Neem gratis en vrijblijvend contact op met Stannah!

- om informatie te ontvangen
- om een afspraak te maken met een raadgever
- om een vrijblijvende offerte te ontvangen

Stannah

0800 26 915

www.stannah.be