



दीपावली

Wenskaart voor Diwali 4 november 2021

Deepavali

Inleiding

Hindoes, jains en sikhs vieren elk jaar Diwali. Diwali of Deepavali betekent letterlijk 'een rij lichtjes'. Dit 'lichtjesfeest' staat centraal bij al deze gemeenschappen uit het Indische subcontinent. Dit jaar vieren zij dit belangrijk familiefeest op 4 november.

Ze poetsen het hele huis en Indiërs plaatsen op die dag overal in huis olielampjes of aardewerken potjes met olie en een brandende wick. Die potjes heten 'diya's'.

Voor deze feestdag publiceert ORBIT vzw een nieuwe wenskaart waarmee u hindoes, jains of sikhs kunt feliciteren. De kaart bevat een gepaste wens in het Nederlands, Frans, Engels, Hindi, Punjabi en Nepali. Daarnaast is er ook vrije ruimte voorzien voor een eigen boodschap of wens.

Het overhandigen van deze kaart aan hindoes, jains of sikhs die u kent, kan een erg betekenisvol gebaar zijn. Zo levert u ook een concrete bijdrage aan het opbouwen van goede relaties in uw buurt, op de school, de werkvloer, in andere organisaties of plaatsen.

DIWALI



Duiding bij Diwali

Het woord Diwali is afkomstig van het Sanskriet woord Deepavali. Diwali wordt gevierd door zowel hindoes, sikhs en jains. Bij elke traditie of gemeenschap heeft het feest zelf een andere betekenis.

Hindoeïsme

Binnen het hindoeïsme wordt tijdens dit feest verschillende gebeurtenissen herdacht. Het is een belangrijk feest omdat het de terugkeer van de heer Rama herdenkt. Hij was verbannen na zijn overwinning op de demon-koning Ravana. Die overwinning staat voor de zege van het goede over het kwade.

De lampjes die de hele nacht blijven branden, zijn ook bedoeld om de godin Lakshmi welkom te heten. Omdat zij de godin van overvloed is, starten veel Indische handelaars in deze periode hun nieuwe boekjaar.

Jainism

Ook voor de jaingemeenschap is dit een belangrijk feest. Ze gedenken dat op deze dag de heer Mahavir verlichting of Nirvana bereikte. Er volgen recitaties en meditaties.

Sikhisme

De sikh goeroe Hargobind werd op dit feest in 1619 vrijgelaten uit de gevangenis Gwalior. Voor die gelegenheid werd en wordt op Diwali de gouden tempel van Amritsar, het belangrijkste sikh-heiligdom, verlicht met vele lampjes.

Tips voor gebruik

1. Geef de kaart aan hindoes, sikhs of jains die je kent en die je wilt feliciteren met hun feest of aan personen met wie je al lang contact wil leggen.
2. Schrijf naast de 6 wensen in de verschillende talen een eigen wens.

Contact

Johan Vrints, adjunct-coördinator
ORBIT vzw
Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
02 502 11 28

Prijs Diwali-kaart: 0,60 € per stuk (excl. verzendingskost)
Korting bij bestelling vanaf 50 exemplaren

bestellingen@orbitvzw.be - johan@orbitvzw.be - www.orbitvzw.be