



Wegen van Ontmoeting

Dinsdag 15 maart 2022 van 9u tot 16u in het Sint-Baafshuis - Gent

Wegen van Ontmoeting

Heb je vragen rond de relatie tussen christendom en islam? Wil je weten hoe je contact kan leggen met de lokale moslimgemeenschap? Wat kunnen de wegen van ontmoeting tussen moslims en christenen zijn?

Deze studiedag is een initiatief van de katholieke werkgroep ROMC (Relatieopbouw moslims-christenen) in samenwerking met CCV. De dag is er voor iedereen die graag wil werken aan kennismaking en relatie-opbouw tussen moslims en christenen. We bewandelen samen verschillende **wegen van ontmoeting**: vier christelijk-islamitische duo's getuigen over hoe zij lokaal samenwerken rond dialoogavonden, liturgisch jaar en Ramadan, diaconie en solidariteit, zorgpastoraal... In de namiddag bezoeken we met een gids één van de 21 moskeeën die Gent rijk is. Na deze studiedag ga je naar huis met inspiratie om je eigen dialoog op te starten met de moslims in je buurt en heb je concrete tools in handen om dit mogelijk te maken.

Praktisch

Dinsdag 15 maart 2022 van 9u tot 16u

Locatie: Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent

Kostprijs: 30 euro, koffie, middagmaal door Veggie = Halal en vervoer naar moskee inbegrepen

Inschrijven via CCV.

