



“We pleiten daarom voor vrijheid en zelfbeschikkingsrecht.”

Protest als motor van verandering

Het zijn woelige tijden in Iran.

Het is intussen meer dan vier weken sinds Mahsa Amini, een Iraanse vrouw van 22 jaar, stierf nadat ze gearresteerd werd door de islamitische zedenpolitie. Na haar dood barstte in Iran een golf van aanhoudende protesten uit waarbij volgens mensenrechtenorganisaties meer dan 185 mensen zijn omgekomen.

Mahsa Amini was met haar familie op bezoek in de hoofdstad Teheran toen ze er van straat werd gehaald door de zedenpolitie. De jonge vrouw zou haar hijab, haar hoofddoek, niet correct hebben gedragen, zijnde dat een deel van haar haar niet bedekt was, wat een inbreuk is op de islamitische kledingvoorschriften zoals Iran ze oplegt. Ze stierf op 16 september in onduidelijke omstandigheden, dit 3 dagen na haar arrestatie.

Na de begrafenis van de vrouw brak in het land spontaan protest uit. Demonstrerende Iraanse vrouwen werpen hun hoofddoek op straat af of knippen symbolisch hun haren af. Dit is verder uitgemond in een aanhoudende golf van woede tegen de religieuze leiders die sinds 1979 aan de macht zijn in Iran.

ORBIT vzw spreekt haar steun uit voor de vrouwen in Iran die in gevaarlijke omstandigheden op straat komen, pleitend voor de volledige vrije keuze en zelfbeschikkingsrecht. Maar als middenveldorganisatie betreurt ORBIT vzw dat deze gebeurtenis in België door sommigen gebruikt wordt om de discussies rond het al dan niet dragen van de hoofddoek aan te zwengelen.

Het opleggen of verbieden van bepaalde culturele of religieuze uitdrukkingvormen of kledingvoorschriften, botst met de menselijke waardigheid en eigentijdse levenshoudingen die steeds meer de nadruk leggen op individuele keuzevrijheid.

Individuele zelfexpressie dient gerespecteerd te worden, ongeacht taal, religie of cultuur.

Als er vrouwen zijn in Iran die al dan niet een hoofddoek willen dragen, dan zou de Iraanse overheid dat volledig moeten accepteren. Ook wanneer vrouwen in onze onmiddellijke omgeving verkiezen om al dan niet een hoofddoek te dragen, of mannen een tulband of *kippa*, dienen de Belgische overheden daar respect voor op te brengen.

In het hoofddoekdebat houden we er verder best rekening mee dat er vele verschillende motivaties zijn over het dragen van een hoofddoek of tulband of *kippa*. Het is niet aan een overheid om in plaats van de betrokkenen te bepalen welke betekenis iemand individueel toekent aan het dragen van een religieus symbool. Iedere burger kiest zijn of haar vrijheid en de invulling daarvan.

Is dat niet de beste vrijheid voor iedereen?

Brussel, 21 oktober 2022

contact: Johan Vrints johan@orbitvzw.be 0474 419453