



*Onlusten na België-Marokko*

## **Gezocht: brandblussers, geen pyromanen**

*Brussel, 1 december 2022 - Na de WK-onlusten kunnen we de collectieve verantwoordiging van mensen met en zonder migratiegeschiedenis aanwenden om samen geweld te voorkomen. Straffe oneliners van politici in de media zijn geen oplossing, maar deel van het probleem.*

Er heerst ontzettend veel verantwoordiging binnen de Marokkaanse gemeenschappen over de aangerichte vernielingen na België-Marokko. Op school, in het buurthuis, in Marokkaanse cafés en huiskamers waar ik deze week kwam, ging het niet zozeer over de zege van Marokko. Wel over wat zondag gebeurd is. Dit zeggen, is een open deur intrappen: natuurlijk delen wij, inwoners met en zonder migratiegeschiedenis, verantwoordiging over dit geweld.

### **Wat bereiken we met polariserende oneliners?**

Deze gedeelde kwaadheid staat in schril contrast met de harde emotionele uitspraken van politici, over de partijgrenzen heen. Er is niets mis met een keiharde veroordeling van de incidenten. Alleen is het ondertussen een kwalijke gewoonte geworden om dit op te hangen aan een 'wij-zij-verhaal'. Spreken over 'onze waarden of cultuur', de nood aan meer inburgering of regelrechte stigmatisering van een hele bevolkingsgroep, het haalt niets uit.

Meer zelfs: het is een bijzonder onverantwoorde manier om met dergelijke situaties om te gaan. Dat er problemen zijn met bepaalde jongeren, zal niemand ontkennen. Maar wat bereiken we door jongeren die zich nu al uitgespuwd voelen door de samenleving, nog meer het gevoel te geven dat ze er niet bij horen? Wat bereiken we wanneer we mensen nog meer tegen elkaar opzetten?

Er is nood aan meer nuance. Het is niet tegenstrijdig om geweld tegen de politie en vernielingen zonder meer te veroordelen én tegelijkertijd de voedingsbodems van deze kat-en-muis-spellen tussen politie en jongeren aan te pakken. Onder meer via een kordate aanpak van etnisch profileren, racisme en discriminatie in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, in de huisvesting, en door te investeren in een nultolerantiebeleid voor buitensporig politiegeweld.

### **Werken vanuit gedeelde verantwoordiging**

Er is dan ook maar één weg vooruit: vanuit gedeelde verantwoordiging samen naar structurele oplossingen zoeken. Om van voetbal nog meer een feest te maken – zoals het voor de verpletterende meerderheid van mensen met Marokkaanse roots was zondag. Om onlusten te voorkomen. Om structureel racisme preventief en reactief aan te pakken. Om mensen zich veilig en thuis te laten voelen in de samenleving.

Met machtsvertoon alleen – lees: meer politieaanwezigheid voor de volgende WK-match van Marokko – zullen we er niet geraken. Wel door de handen in elkaar te slaan, los van stoere media-optredens. Door meer middelen te steken in buurtwerk, toegang tot kwalitatief onderwijs, werk en wonen en volop in te zetten op initiatieven die het 'wij-gevoel' versterken. Daar wordt de samenleving als geheel beter van.

**Thomas Peeters, zorgleerkracht van een Brusselse lagere school en stafmedewerker racisme & diversiteit van ORBIT vzw**

0499 618 277